

# December [04] 2017



**Tema: Aktiv og kritisk luthersk kirke i Danmark – har vi det?**

**Skal diakonien (også) ændre samfundet?**

**Folkekirkens menigheder som sociale aktører?**

**Menighedspleje i lyset af Luther**

side 4

side 6

side 8

# Sammen

OM MENIGHEDSPLEJE



**SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER**

Valby Tingsted 7, 2500 Valby  
 Telefon 36 46 66 66  
 Fax 36 13 06 20  
 Reg. nr. 8075, kontonr. 2018699  
 smp@menighedsplejer.dk  
 www.menighedsplejer.dk

**FÆLLESKONTORETS TELEFONÅBNINGSTID**

Mandag - torsdag kl. 10-15  
 Fredag kl. 10-12 36 46 66 66

**FORMAND FOR FÆLLESUDVALGET**

Fhv. kontorchef Ole Foldberg

**GENERALSEKRETÆR**

Kirsten R. Laursen 36 13 06 21  
 kl@menighedsplejer.dk

**SOUSCHEF**

Elisabeth Thomsen 36 13 06 34  
 et@menighedsplejer.dk

**ADMINISTRATION**

Anne Marie Harbo 36 13 06 22  
 Iben Meinertsen 36 13 06 23  
 Anne Marie Kær Hornung 36 13 06 35  
 Lone Sørensen 36 13 06 46  
 Uffe Grøn bæk Laugesen 36 13 06 37

**UDVIKLINGSKONSULENTER**

**NORDJYLLAND:**  
 Birgitte Viftrup Mortensen 20 35 14 16  
 bvm@menighedsplejer.dk

**LOLLAND-FALSTER:**

Mei Petersen 26 89 06 39  
 klp@menighedsplejer.dk

**SJÆLLAND/KØBENHAVN OG BORNHOLM,**

Betina Køster 36 13 06 41  
 bk@menighedsplejer.dk  
 Nina Baun 36 13 06 39  
 nb@menighedsplejer.dk  
 Helle Engelsborg Olsen 36 13 06 40  
 heo@menighedsplejer  
 Eva Christoffersen 36 13 06 31  
 ec@menighedsplejer.dk  
 Valby Tingsted 7, 2500 Valby

**FOLKEKIRKENS FERIEHJÆLP**

feriehjaelp  
 @menighedsplejer.dk 36 46 66 66  
 Der henvises til:  
 Betina Køster eller Iben Meinertsen

**AFLASTNINGSTJENESTE**

Nina Baun 36 13 06 39

**BESØGSTJENESTE**

Helle Engelsborg Olsen 36 13 06 40  
 Eva Christoffersen 36 13 06 31  
 Paul-Erik B. Maertens 36 13 06 42  
 p-e@menighedsplejer.dk

**INDHOLD**

Aktuel kommentar	3
Skal diakonien (også) ændre samfundet?	4
Folkekirken menigheder som sociale aktører?	6
Menighedspleje i lyset af Luther	8
Ord af Martin Luther – til eftertanke	10
Landet Rundt	12
– om menighedspleje på landet	
Om glæde – juleglæde	14
Vi beder om jeres støtte!	16
Kurser i 2018	17
Medlemsvilkår og takster	18
Bagsidekommentar	20

**INFORMATION**

Kirsten R. Laursen 36 13 06 21  
 Bjørn Andersen  
 andersen.st.th@get2net.dk

**HJEMMESIDE**

ChurchDesk, support@churchdesk.com

**RECEPTION OG**

**FONDEN „DE STILLE STUER“**  
 Estrella Inostroza Acosta 36 46 66 66

**KIRKENS GENBRUG**

www.kirkensgenbrug.dk  
 Kirsten R. Laursen 36 13 06 21  
 Elisabeth Thomsen 36 13 06 34  
 Anne Olesen 21 75 25 03  
 Vagn Nielsen 20 27 49 14  
 Annette B. Iversen 40 16 00 20

**FRIVILLIGE**

Anne Olesen, Jens Bilberg, Lisbeth  
 Schnoor, Bjørn Andersen, Marianne  
 Rytto, Helle Axelsen, Søren Christensen,  
 besøgshunden Molly

**FORSIDENS FOTO**

Menighedspleje handler også om samvær  
 mellem generationer. Foto: Rune Hansen

# Aktiv og kritisk kirke i Danmark – har vi det?

## Aktuel kommentar

Dette nummer af Sammen dvæler som meget andet i den danske kirke anno 2017 ved Luther og reformationsjubileet. Der har i folkekirken været ualmindelig stor aktivitet omkring fejringen af de 500 år, der er gået, siden Luther slog de 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg d. 31. oktober 1517. I Samvirkende Menighedsplejer er både årets første og årets sidste af de fire årlige udgivelser af "Sammen om menighedspleje" kommet til at inddrage Luthers socialetik. Mens første nummer rummede en mere neutral og informativ tilgang til emnet, har vi fået lidt mere "bid" i emnet her i årets sidste nummer.

Professor Jørn Henrik Petersen udtaler i sin bog "Fra Luther til konkurrencestaten" (s. 14), at han finder den danske folkekirke politisk impotent og mener, at folkekirken mangler evne til at være 'tidsåndens modkultur'. Det animerede os til at få den gode professor til at skrive en artikel til vort blad, hvor dette blev uddybet lidt nærmere. Det sagde han ja til, og hans artikel finder I på s. 4-5. Fra Samvirkende Menighedsplejer vil vi også gerne give vort besyv med (med en artikel s. 6-7), og endvidere har vi på et kursus "Menighedspleje i lyset af Luther" i Helsingør bedt de ca. 30 deltagere tilkendegive, hvad de tænker om emnet. Se s. 8-9. Endelig lader vi Luther selv få ordet med nogle gode citater s. 10-11.

Når bladet udkommer, er Luther-jubilæumsåret snart ved at være forbi, og én udtrykte også forleden: "Man kan også få nok af Luther!". Sandt nok,

men fra Samvirkende Menighedsplejer håber vi, at den socialetik, Luther står bag (ligesom han faktisk står bag meget andet i vort samfund), vil blive ved med at inspirere både menighedsplejer og menighedsråd i tiden, der kommer. Der er her nogle emner, der er interessante at tænke over og arbejde med. Vi mener det alvorligt, når vi fra Samvirkende Menighedsplejer synes, at det er tid til, at kirken træder mere i karakter, ikke bare som modkultur til tidsånden, men også som en aktør, der har noget værdifuldt at bidrage med i et øget samarbejde med staten, når det gælder om at handle til gavn for de dårligt stillede i samfundet. Vi modtager gerne reaktioner fra bladets læsere, herunder gode idéer til, hvad der kan gøres. Og vi håber meget på, at præster og andet godtfolk ude i menighederne føler sig provokeret af bladets indhold, for det er meningen!

Dog lader vi juleglæden og julefreden sænke sig over bladets sidste sider, ligesom det også sker alle mulige andre steder her i årets sidste måneder. Derudover har vi informationer om medlems- og samarbejdsvilkår for de ca. 520 menighedsplejer og menighedsråd, vi nu har under Samvirkende Menighedsplejers paraply, og vi håber, at nye sogne har lyst til at komme ind og være med i det nye år. Der er også de første informationer om de kurser, vi holder rundt i landet i 2018.

Glædelig jul og godt nytår til jer alle.

*Kirsten R. Laursen, generalsekretær*

# Skal diakonien (også) ændre samfundet?



Af Jørn Henrik Petersen

I 2016 udkom i USA en bog med titlen: "Den glemte Luther". Den burde også vække eftertanken hos os.

Luthers tanke om retfærdiggørelse har to dimensioner. Den passive retfærdiggørelse modtages gratis og uden egen indsats fra Gud, men den aktive skal følge, fordi mennesket i troen er sat frit til at tjene medmennesket. Ikke fordi det spiller nogen rolle for Gud, men fordi det er troens frugt. Uden den er troen tom.

Den lutherske tradition betoner i den

grad den passive retfærdiggørelse; men Luther og evangeliet forrådes, hvis kærlighedens gerninger nedtones. Og de betyder ikke kun, at vi tager os af det nødlidende menneske. De spejler en norm for det liv, vi lever:

Kærligheden manifesterer sig i tjenesten for medmennesket;

Kærligheden manifesterer sig i afdækning og fordømmelse af al undertrykkelse og udnyttelse af dem, der har det svært;

Kærligheden manifesterer sig i et liv, det sætter sig op imod fremherskende kulturelle normer, når de skader de afhængige, de udsatte og sårbare;

Kærligheden manifesterer sig i barm-



hjertighedskravet som en kollektiv fordring.

Kærligheden som dette 'at gøre vel' mod medmennesket har da også udfoldet sig indenfor de lutherske kirker; men det er langt mere risikabelt at lade kærligheden udfolde sig i afdækning og fordømmelse af undertrykkelse og at udtrykke modstand mod økonomiske normer, der udnytter de svage.

Når kærligheden til medmennesket udmøntes sådan, udfordres samfundet. Det er måske netop derfor, at den aktive retfærdiggørelse i den grad er blevet nedtonet?

I de senere år har man talt meget om profetisk diakoni, der på god luthersk vis rummer en samfundspolitisk dimension, og som i højere grad end traditionelt diakonalt arbejde konfronterer magthaverne med uretfærdige samfundsstrukturer.

Når mennesket ikke længere ses som noget enestående med værdi i sig selv, men i stedet tillægges værdi efter præstationsevne; når de afhængige, udsatte og sårbare ikke længere mødes med solidarisk medfølelse, respekt og anerkendelse, men som samfundets syndebukke rammes af vrede og fortørnelse; når tanken om fællesskabsmennesket udfordres af en idé om det opportunistiske privatmenneske; når et samfundssyn med 'lige værdighed i borg og hytte', erstattes af 'det todelte samfund', er det da ikke diakoniens opgave at hæve røsten?

Den tidligere Korshærshæder, Bjarne Lenau Henriksen sagde i et fødselsdagsinterview:

"Den barmhjertige farisæer går ind og yder kvalificeret diakoni på det offentlige præmisser ved først at sandsynliggøre, at der er brug for at samle nødstedte næster op på vejen.

Dernæst tager den barmhjertige farisæer hen på herberget og ser, om det har nyttet.

Det beskriver og evaluerer han, før han går hen til det offentlige og dokumenterer, at det har virket efter hensigten, og siger: Nu vil vi gerne have flere penge ... verdsligt ved vi, at vores gerningsretfærdighed sikrer os en fremtid i det offentlige, sociale arbejde ... den barmhjertige farisæer skal være forsigtig, hvis han vil være kritisk, debattere, diskutere, stille spørgsmålstejn og i det hele taget reflektere og komme til andre konklusioner end politikere og embedsmænd ... dermed kommer vi til at yde en tandløs diakoni, hvor vi solidariserer os mere med det offentlige end med dem, vi skal hjælpe."

Vil vi være barmhjertige samaritanere, kan vi ikke lukke øje og øre for samfundets gebrækkeligheder. Gør vi det, bliver vi farisæiske samaritanere, og det er ikke godt nok.



**Faktaboks:**

Professor Jørn Henrik Petersen udgav i 2016 bogen "Fra Luther til konkurrencestaten" (Syddansk Universitetsforlag, pris kr. 238,-). Denne bog vil vi gerne anbefale for enhver, der ønsker at gå i dybden med at sætte sig ind i, hvordan Luther og reformationen har påvirket forholdet mellem kirke og stat i Danmark. På en inspirerende måde forsøger Petersen derefter også at vurdere både Velfærdsstaten og Konkurrencestaten ud fra Luthers socialetiske principper. Artiklen på bladets s. 6-7 skyldes til dels inspiration fra Petersens bog, foruden at Luthercitaterne s. 11-12 er fundet i samme bog.

# Kan folkekirken menigheder træde mere i karakter som kritiske sociale aktører?

## ***Et indlæg inspireret af Martin Luthers sociaetik***

*Kirsten R. Laursen,  
Samvirkende Menighedsplejer*



Konkurrencestaten holdt sit indtog i vort land fra midt i 90'erne, og landets sociale indsats har fået stort fokus på at bringe mennesker ud på arbejdsmarkedet. Dette kan der være meget godt i, men spørgsmålet er dog, om vor tids hang til statslige besparelser, skatenedsættelser og til personlig indtjening og selvrealisering ikke har ført til et tab af menneskelighed og ordentlighed? Det værste er, at udviklingen har gjort de dårligst stillede (fattige, ældre, syge, handicappede, forfulgte frem-

mede) til ofre og måske ligefrem syndebukke. Jeg ved godt, at det er muligt at overleve for alle, der lever her i landet, men uligheden er på fremmarch, uden at der siges meget imod det. Kan vi være det bekendt?

Mon ikke vi fra kirken skal til at protestere over den etik, der ligger bag konkurrencestaten og blive bedre til fra kirken at tale de udsattes sag? Præsters prædikener skal iflg. Luther altid rumme stillingtagen til de opgaver, som den verdslige øvrighed har ansvar for, f.eks. fattigforsørgelse. Menigheden har ifølge Luther ansvar for, at øvrigheden ikke misbruger sit herredømme. Selv om den verdslige øvrighed hersker ud fra love og regler og anvender magt og bliver nødt til det, hvilket både Jesus, Paulus og Luther vidste, så fremhæver Luther fra den kirkelige tradition, at princippet bag alle handlinger foretaget af den verdslige øvrighed skal være næstekærlighedsbuddet. Derfor skal kirken vogte på, at den verdslige øvrighed opfylder sin rolle. Det er meget klart, at kirken i sit virke ifølge Luther har et politisk ærinde.

Samtidig burde der også kunne være enighed om, at menighedsplejens barmhjertighedsopgaver bliver mere og mere nødvendige i samfundet igen og derfor skal udføres – ikke på statens, men på kirkens præmisser. Der er

grund til, at vi minder hinanden om den drøftelse, der foregik mellem socialminister Steincke og generalsekretær Alfred Th. Jørgensen fra Samvirkende Menighedsplejer i tiden omkring statens indførelse af de mange sociallove i 1933. Resultatet af den drøftelse blev, at der skulle være et samvirke mellem den mere systematiske forsyng i det offentlige og den mere personrettede barmhjertighedsgerning i de nære relationer menneske til menneske, som vi kender den fra kirkens diakoni.

I velfærdsstatens dage, som stadig præger os, var dette samvirke lige ved at blive ophævet, fordi man levede i den overbevisning – eller skulle vi kalde det illusion – at det offentlige kunne stå for al omsorg. Fra kirken indstillede man sig på, at det offentlige havde patent på omsorgen, og man koncentrerede sig om kerneopgaverne forkyndelse og undervisning. Under velfærdsstaten blev den sociale forpligtelse over for de dårligst stillede, der fra reformationen og helt op til begyndelsen af det 20. årh. havde været en meget væsentlig opgave for præst og menighed, nedprioriteret i kirken, fordi man nu havde "det offentlige". Hos nogle præster blev denne forpligtelse direkte modsagt med en fejlagtig henvisning til Luther, der gik på, at kirkens gode gerninger alene fører til, at mennesker vil gøre sig bedre, end vi er, for at fortjene os frelsen. Ergo skulle kirken primært forkynde.

Kirken havde og har rigeligt med midler, men er samtidig blevet passiveret ved at være under statsmagtens gavmilde formynderskab. I mange kirker blev tomrummet efter diakonien fyldt op med dyre byggeprojekter og med kulturelle arrangementer. Foredrag, musikarrangementer og andre mere intellektuelle aktiviteter betalt af kirkeskatten er kommet til at fylde meget ved siden af gudstjenesten og undervisningen. Kirken er også et kulturhus, og derfor hører de kulturelle arrangementer faktisk hjemme i kirken. Jeg mener dog, at vi som kirke har en forpligtelse til at opprioritere diakonien.

Så vil befolkningen formentlig også blive mere glade for at betale kirkeskat.

Velfærdsstatens delvise fallit bygger på, at man ikke kan begrunde et samfund på næstekærligheden som et frivilligt princip. Det har vist sig, at Luther har ret i dette. Staten må nødvendigvis være der som den øvrighed, der må sætte grænser for mennesker, der sætter sig selv foran et fællesskab i solidaritet. Det er sandt, at den verdslige myndighed må udøve tvang for at beskytte de dårligt stillede.

Men hvad er der sket? Staten beskytter ikke mere de svageste, men lader i stigende omfang de svageste sejle deres egen sø. Staten begunstiger de velstillede, gør de dårligt stillede til ofre eller syndebukke og legitimerer faktisk egoismen.

Så meget desto mere ligger der efter min opfattelse en forpligtelse på os som kirke til at protestere, gøre vores indflydelse meget mere gældende og sætte kirkens egne midler og værdier ind på kirkelig-sociale indsats. Her bør kirken forstå sin forpligtelse til at råbe befolkningen op, sådan at konkurrencesamfundets legitimering af menneskets "indkrogethed" i sig selv, dets egoisme, mødes af en kirke, der både tør forkynde de kristne værdier og realisere disse værdier i handling i en konstruktiv, men også kritisk samarbejdsånd i forhold til staten, når kirken nu – som det er – er henvist til i vidt omfang at arbejde for offentlige midler. I menighedsplejerne gør vi som i andre frie kirkelige organisationer i disse år meget ud af at påpege betydningen af at tilføre frie midler fra private, så at man også kan udføre hjælpevirksomhed uden offentlig binding. Det giver styrke til kirkens diakonale arbejde.

Her fremstilles det generelle billede samtidig med, at jeg udmærket ved, at der nogle steder hele tiden eller længe har været en social bevidsthed og virketrang i menigheden. Det skal vi have noget mere af!

Under velfærdsstaten blev den sociale forpligtelse over for de dårligst stillede, der fra reformationen og helt op til begyndelsen af det 20. årh. havde været en meget væsentlig opgave for præst og menighed, nedprioriteret i kirken ¶¶

# Menighedspleje i lyset af Luther



På et kursus, Samvirkende Menighedsplejer afholdt med dette emne i Vestervang Kirke i Helsingør d. 6. oktober, spurgte vi de ca. 30 kursister om, hvordan de oplever at være påvirkede af Luthers tanker som enkeltpersoner, som aktive i menigheden og som samfundsborgere. Der kom nogle spændende svar på de tre stillede spørgsmål. I bladet har vi valgt nogle af svarene ud.

? *Hvordan påvirker Luthers tanker om den næstekærlige gerning mig, når jeg gør noget for at hjælpe andre (i menigheden eller for mig selv)?*

- Ikke alene påvirker hans tanker om næstekærlighed mig, men hele hans tankegang, som jo stammer fra apostlen Paulus, gennemsyrrer vores danske/skandinaviske samfund, velfærdsstaten, menneskesynet m.m.
- Jeg har altid hjulpet andre, fra jeg var ung, og det gør jeg stadig. Jeg er 77 år, gør, hvad jeg kan for at give min kærlighed til næsten: Laver mad til dem, har som sygeplejerske passet dem i 55 år, også udlændinge, og været frivillig på et plejehjem.
- Det påvirker mig i høj grad. Det er formålsløst at give en systematisk/instrumentel hjælp. Man må hjælpe med det, der er brug for.
- Det giver mig glæde at se, hvad næstekærlighed rent faktisk har af positiv virkning hos dem omkring mig. Alle har brug for at blive "set".
- Jeg påvirkes på den måde, at det giver mig glæde at hjælpe andre, og at jeg prøver at sætte mig selv i den svages sted. Det er meningsfuldt at hjælpe min næste. Luther påvirker også sådan, at det er og bør være en naturlig ting at se sin næstes nød og så gøre noget ved det, og at det bør være alles ret og pligt at tage imod og give.
- Jeg kan genkende tanken om, at Gud handler gennem mig og er vokset op med udsagnet om at være mod andre, som jeg ønsker, de skal være mod mig. Jeg har på den anden side måttet lære selv at slippe ansvaret, da det tyngede for meget. Jeg må hvile i, at det guddommelige har ansvaret. Jeg har også måttet lære: "Elsk din næste som dig selv", altså elske mig selv, tage mig af mig selv.
- I min elevtid på Sankt Lukas Stiftelsen 1962-1966 stod der ved indgangen til kirken, hvor der også var en indgang til personalet til hospitalet: "Hvad vil jeg? Tjene vil jeg. Hvem vil jeg tjene? Herren i de lidende og fattige. Hvad er min løn? Jeg tjener ikke for løn eller tak, men af tak og kærlighed. Min løn er, at jeg må tjene." Det er næsten, som Luther ville have sagt. Dette ord er senere blevet fjernet.

? *Når jeg er aktiv i menighedens sociale arbejde, på hvilke områder ser jeg, at vi i menighedens fællesskab kan hente støtte og inspiration i Luthers tanker?*

- Luther mente, at selv den mindste er lige betydningsfuld i Guds øjne. Derfor har vi ansvar for at tage os af hinanden. Gøre det, der er brug for. Vi skal slå til der, hvor staten ikke gør nok.
- At forsøge at vende vore tanker til





*Næstekærlighed, der ifølge Luther er troens frugt, er også at sætte sig ned og tage en snak med beboeren på plejehjemmet. Foto: Rune Hansen*

- at have et større fokus på næsten end på, hvilke aktiviteter vi skal have i kirken.
- Vigtigt at tænke på: Hvordan hjælper vi næsten i menigheden og i sognet?
- ?** *Hvad finder jeg af fordele og/eller ulemper ved ansvarsfordelingen mellem det offentlige og kirken i forhold til omsorgen for mennesker, der er dårligt stillede?*
- Luther siger: Forsørg dig selv og gør alt det, du kan, for at hjælpe andre. Det offentlige: Vækst, vækst, vækst.
  - Ulempen er, at kirken ikke har stor troværdighed i staten eller brugbarhed i befolkningen.
  - Når man får præsenteret, at "kirken" trækker sig og lader staten styre – kan det godt få mig til at ønske en meget mere synlig kirke. En, der tør gå i clinch og fortælle, hvad fællesskab i næstekærlighed gør ved os som mennesker samt dem omkring os.
  - Jeg synes, samfundet har en hovedopgave for at tage sig af de dårligst stillede – eller egentligt at sørge for et samfund, hvor mennesker ikke bliver så dårligt stillede. Kirker har derudover også en forpligtelse for næsten.
  - En ulempe kan jo være, at staten skærer ned på hjælp, hvor man regner med, at kirkelige organisationer eller andre træder til.

# Til eftertanke

## – Ord af Martin Luther

### Alle vore gerninger skal være rettet mod næsten

"Derfor skal den tanke, som han [kristenmennesket] har med alle sine gerninger, være fri og alene rettet mod, at han med dem skal tjene andre folk og være dem til gavn. Ikke at have andet for øje end hvad næsten trænger til – det er det, de kalder et sandt kristenliv, og dér går troen med liv og lyst i gang med at øve gerninger, som Paulus lærer galaterne (Weimarer Ausgabe (forkortet WA) 7, 34, 29-34) ...

Se dér har Paulus med al klarhed fremstillet et kristeligt liv, hvor alle gerninger skal være rettede mod næstens tarv, fordi enhver for sit vedkommende har nok i troen, og alle andre gerninger og livsytringer er ham ladet ubrugte i behold, så han med dem kan tjene sin næste i fri kærlighed (WA 7, 35, 9-12)."

*(Oversat af Niels Henning Borup)*

### Hvordan tjener vi Kristus?

"Men jeg ved med sikkerhed, at hvis Kristus selv eller hans moder blev ramt af sygdom, ville alle være omsorgsfulde og med glæde tjene og hjælpe ... Og dog hører de ikke, hvad Kristus selv siger: 'Alt, hvad I har gjort mod disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig'. Og når han har talt om det første [og største] bud, siger han: 'Det andet bud er det lige, du skal elske din næste som dig selv'. Der hører du, at buddet om kærligheden til næsten er lig med det første [og største] bud om kærlighed til Gud. Og hvad du gør eller ikke gør for din næste, betyder lige så meget, som hvad du har gjort eller ikke gjort for Gud. Vil du nu tjene og vente på Kristus, da må du gå til din syge næste og tjene ham. Da vil du finde Kristus i ham – ikke som person, men i hans ord. (WA 23, 363, 9-21)."

*(Oversat af Jørn Henrik Petersen)*

### Kærlighed er at fremme menighedens gavn

"Kærligheden tjener frit og uden vederlag; derfor giver Gud den også til gengæld alt godt frit og uden vederlag. Da alting skal ske i kærlighed, hvis det da skal være Gud til behag, så må broderskabet bæres af kærlighed. Men hvad der sker i kærlighed, har den egenskab, at det ikke søger sit eget eller sin egen gavn, men de andres og først og fremmest menighedens (WA 2, 757, 16-21)."

*(Oversat af Margrethe Lomholt-Thomsen)*

### Verden styres efter loven og ikke evangeliet

"Sådan har jeg mange gange lært, at man hverken kan eller skal styre verden efter evangeliet og den kristelige kærlighed, men efter strenge love med sværd eller magt, fordi verden er ond og hverken tager imod evangelium eller kærlighed, men handler og lever efter sit eget forgojdtbefindende, hvis den ikke bliver tvunget med magt. Hvis man derimod kun lod kærligheden råde, ville alle spise, drikke og leve højt på andres bekostning, men ingen ville arbejde, ja, alle ville tage fra hinanden, og der ville blive et uvæsen, så at ingen ville komme til at leve for hinanden (WA, 15, 306, 28-36)."

*(Oversat af Jens Kr. Krarup)*

### Hvad er fyrstens dyd?

"... [Det er] at hjælpe de fattige, de forældreløse børn og enkerne til retfærdighed og at fremme deres sag. Denne dyd omfatter alle retfærdighedens værker, som når en fyrste, herre eller by har gode love og sædvaner; når alt er ordnet på ordentlig vis og overholdes af alle stænder, fag, håndværkere, beskæftigede, så det ikke hedder ... et folk uden lov og ret; thi hvor der ikke er lov, går det ud over fattige, enker og forældreløse børn .... Det gælder også, når det drejer sig om køb, salg, arv, ud-



#### ◀ Luther-statue i Dresden

ne sammenlignet med den guddommelige dyd, en fyrste udfolder, når han vedvarende yder denne tjeneste mod alle fattige eller dem, der er på vej til at blive det? (WA 31.3, 201, 10-12)."

(Oversat af Jørn Henrik Petersen)

#### Kristus som fyrstespejlet

"Se, Kristus, den øverste fyrste, kom og tjente mig. Han stræbte ikke efter, hvordan han kunne udnytte mig til at få magt, rigdom og ære, men han ænsede kun min nød og satte alt ind på, at jeg kunne få magt, rigdom og ære ved ham og gennem ham. Sådan vil jeg også gøre, ikke stræbe efter min egen fordel hos mine undersåtter, men efter deres. Og jeg vil også tjene dem ved mit embede, værne dem, høre på dem og forsvare dem og udelukkende regere sådan, at det er til gavn og gode for dem – og ikke for mig. På den måde skal fyrsten i sit hjerte give afkald på sin magt og myndighed, sørge for sine undersåtters ve og vel og gøre det, som om det var til hans eget bedste. Sådan har Kristus nemlig gjort mod os, og det er den kristne kærligheds sande gerninger (WA 11, 273, 14-24)."

(Oversat af Jens Kr. Krarup)

#### Det solidariske samfund

"Den, der vil leve i samfundet, må også hjælpe til med at bære og udholde samfundets byrder, risiko og tab, selv om ikke han, men hans nabo har været skyld i dem, ganske som han nyder godt af samfundets beskærmelse, fordele, beskyttelse, goder, frihed og tryghed, selv om han ikke har skabt dem eller tilvejebragt dem (WA 18, 1908, 396, 12-18)."

(Oversat af Jens Kr. Krarup)

lån, kaution, hvor den enkelte søger at drage fordel af den anden – røver, stjæler eller snyder. Og det går i særdeleshed ud over fattige, enker og forældreløse børn (WA 31.1, 200, 5-16)."

Hvis en fyrste eller fyrstinde gik ind på et hospital og hjalp fattige med at vaske deres fødder, ville det være en stor ting, der ville blive bemærket (WA 31.1.201,5-8) .... men hvad er det at reg-

# Landet rundt

## – om menighedspleje på landet

Mens menighedspleje for 25 år siden stort set alene var en diakonal organisering af menighedens sociale arbejde i byerne, ønsker man nu i stigende grad også i landsognene at støtte og hjælpe fattige, ensomme og syge. Det sker både ved økonomisk bistand, ved besøg hos og oprettelse af netværk for lokale grupper og med en åben holdning om, at flere, også sårbare mennesker, kan komme ind i kirkens fællesskab.

### Fortælling fra Holeby og Omegns Menighedspleje

En landsdel, der i mange har været særligt optaget af at udvikle menighedspleje på landet og udføre en social indsats fra menighederne, er Lolland og Falster. Som eksempel skal her nævnes arbejdet i Holeby og Omegns Menighedspleje, der kom i gang fra 2003. En række landsogne samlet i tre pastorater er med i menighedsplejen: Errindlev-Olstrup-Tågerup, Fuglse-Krønge-Toroslunde og Holeby-Bursø.

Fra Holeby og Omegns Menighedspleje udtaler formand Eva Petersen dette om betydningen af arbejdet: "Jeg håber og tror da også, vi gør en forskel for de personer, vi har kontakt til i menighedsplejen.

Vi har slået vores besøgstjeneste og aflastningstjeneste sammen. Vi har to af vores besøgsvenner, som tager sig af de personer, som har brug for aflastning, da dette er ikke så meget brugt i øjeblikket. Vi har lige nu i menighedsplejen 15 besøgsvenner, som besøger 19 besøgsværter. Vi samles forår og efterår til en sammenkomst i en af vores præstegårde, sammen med vores præster Anne-Lene Frederickson og Anders Blichfeldt.

Vi afholder Julearrangement for besøgsværterne og for andre ældre, syge eller ensomme personer, vi kender i sognene. Dem inviterer vi til juletræ, julemiddag og underholdning. Det er så besøgsvennerne og bestyrelsen, som står for det praktiske denne dag.

Vi var så heldige at få tilbud fra SMP og Ensomme Gamles Værn om at deltage i et højskoleophold for vore besøgsværter og nogle frivillige. Det var en rigtig dejlig oplevelse, alle vores deltagere var meget begejstrede og deltager gerne igen. Vi har haft samlet deltagerne og deres besøgsvenner i september måned. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi kunne mindes den dejlige oplevelse, de havde haft.

Vi deltager i familienetværk sammen med Mei Petersen fra SMP, hvor vi har forskellige arrangementer. Vi har ca. en hver måned med efterfølgende spisning. Der er 7 dejlige børnefamilier, som deltager. Jeg tror da også, de får nogle gode oplevelser sammen med os. Nogle af familierne har været med på ferie med Folkekirkens Feriehjælp. Vi uddeler også julehjælp til børnefamilier. Hvis vi ikke havde vores menighedspleje, ville der ikke være de aktiviteter, som vi har mulighed for nu".

### Menighedspleje med en café på vej i Sydvestsjælland

6 sogne i et landområde i Næstved Kommune stiftede i november en fælles menighedspleje, nemlig Sandved og Omegns Menighedspleje. Det drejer sig om landsogne i to pastorater: Kvislemark-Fyrendal-Førslev og Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Sognes Menighedspleje.

Fra Sandved udtalte Line Hansen i planlægningsgruppen for menighedsplejen følgende i oktober: "Vi har infomøde om vores nye forening for alle interesserede på mandag den 30. oktober kl. 19.30 i Grønbrohallens Cafeteria. Her har vi inviteret en masse mennesker fra lokalområdet – også mange unge mennesker, da vores nye forenings første mål er at oprette en café for alle beboere – "unge som gamle" - i vores 6 sogne.

Caféen bliver indrettet i den gamle købmandsgård lige ved siden af købmanden i Sandved. Ideerne er allerede

begyndt at sprudle frem. Lena Friemann, som er medlem af menighedsrådet for Fyrendal, Førslev og Kvislemark, har været rundt til en stor skare af mennesker, og hun har alle steder oplevet utrolig stor positivitet og engagement for ideen og foreningen.

Nogle af de unge mennesker, som Lena har talt med, har fortalt om caféen til deres skolekammerater, og fantasien er stor for, hvordan de gerne vil benytte den mulighed, der således stilles til rådighed via foreningen "Sandved og Omegns Menighedspleje". Lena har fortalt de unge, at cafeen ikke kun er for de unge, men også "de gamle" og at Lenas drøm er, at de unge og de gamle kan mødes "over en snak eller et spil Ludo" – Den bemærkning fik de unge til at kigge lidt på Lena, men efter lidt tid kunne de godt se, at det da kunne være hyggeligt. Det er således ikke foreningens kommende bestyrelse, der skal komme med ideerne – ideerne til brugen af cafeen skal komme fra brugerne – bestyrelsen skal skabe de bedst opnåelige rammer. Der er stiftende generalforsamling for den nye menighedspleje den 23. november 2017 kl. 19 i Hårslev Sognegård. Her vælges bestyrelsen.

Vi ønsker den nye menighedspleje, der nu er stiftet, held og lykke med at realisere planerne. Uden tvivl er det i menighedsplejer på landet meget klogt at inddrage også andre aktører end menighedsrådene i bestyrelserne.

### En menighedspleje og en Kirkens Genbrug går i gang i Sydjylland

I landsognet Bevtoft, som ligger i Haderslev Kommune, har man et par år haft planer om at oprette en menighedspleje som led i en mere aktiv kirkelig-social profil for sognet. Menighedsplejen er stiftet, og man er nu i gang med at knytte menighedsplejearbejdet sammen med en Kirkens Genbrug i samarbejde med SMP.

Sognepræst Peter Heini Glistrup udtaler følgende om planerne: "Vi arbejder lige nu med at åbne en genbrugsbutik, "Kirkens Genbrug", i Bevtoft sogn. Vi har fra starten fornemmet en stor interesse i sognet for at få "vores egen"

genbrugsbutik, og mange har tilkendegivet, at de gerne vil være med som frivillige i butikken.

Der har naturligvis været en usikkerhed på, om det kan lade sig gøre at drive en genbrugsbutik i så lille en by som Bevtoft. Det håber og tror vi, at det er muligt, fordi der er så god opbakning om det lokale fællesskab i sognet. Det er lykkedes os at få placeret butikken ud til Diagonalvej, som er meget trafikeret. Vores håb er, at en del af de forbigående forhåbentlig vil opdage og besøge butikken.

Grunden til, at vi har arbejdet på at åbne en genbrugsbutik i Bevtoft er, at vi mener, at den vil kunne give en masse godt til sognet:

1. En brugsbutik giver mulighed for at købe billige ting og tøj. Det kan alle have glæde af, men især i familier, hvor økonomien er stram, fx fordi man lever af kontanthjælp.
2. En del af overskuddet vil gå til en lokal menighedspleje, som kan hjælpe mennesker i sognet i lighed med julehjælpen.
3. Der er en stor glæde i det at give ting til genbrug i stedet for blot at smide ud. Når vi genbruger, er vi med til at passe på naturen, Guds skaberværk.
4. En genbrugsbutik er en åben dør, hvor der er nogen at snakke med og kaffe på kanden. Det vil vi gerne prioritere, at der skal være tid og plads til.
5. Det at blive en af de frivillige medarbejdere er meget givende. Man bliver en del af et fællesskab, og man kan opleve den meningsfuldhed, der ligger i at gøre en indsats til gavn for andre.

Ideen til genbrugsbutikken er udsprunget af menighedsrådet for et par år siden. Vi synes, det giver god mening, at kirken er med til at stå bag en genbrugsbutik, fordi den er en måde at praktisere den kristne næstekærlighed og forvalteransvaret for skaberværket." I SMP glæder vi os sammen med beboerne i Bevtoft over, at planerne om butikken nu er realiseret, og ser frem til et spændende samarbejde.

# Glæden og Juleglæden

*I anledning af julen har vi samlet en lille buket til jer læsere om glæde med særlig tanke på juleglæden, men også om den kristne glæde i almindelighed – velvidende, at julen, hvis man ikke har nogen at dele glæden med, kan blive præget af glædens modsætning – sorgen.*

## Glæden er gul

Hvad er glæde, og hvad kommer den af? For at begynde sprogligt kommer ordet glæde fra oldnordisk og betyder: lys, glat, skinnende, strålende, og det er den samme sprogstamme, der ses forbindelse med farven: gul.

Gul er den strålende farve, den har udstråling, og man lægger mærke til den. Mennesker, som er glade, har en udstråling, som tiltrækker, som bjørne tiltrækkes af biens honning. Honning har også sin ordstamme i ordet: gul, gulfarvet – som igen forekommer i navnet: rav ...

Glæden er gul,  
Smuk som rav  
og sød som honning!

*Susanne Sønderbo*

## Troens muntre liv

Troen er en kilde til kærlighed og lyst til Gud, og kærligheden en kilde til et frit, viligt, muntret liv, som vil tjene næsten for ingenting.

*Martin Luther*

## Glædens diakonale perspektiv

Vi er ikke herrer over jeres tro, men medarbejdere på jeres glæde.

*Paulus' Andet Brev til Korintherne  
kap. 1, vers 24*

## Gudsrigets glæde

Da vandre Guds engle op og ned  
på salmens tonestige,  
da byder vor Herre selv Guds fred  
til dem, den efterhige;  
da åbner sig Himlens borgeled,  
da kommer ret Guds rige.

O, måtte vi kun den glæde se,  
før vore øjne lukkes!

Da skal, som en barnemoders ve,  
vor smerte sødt bortvugges.

Vor Fader i Himlen! Lad det ske,  
lad julesorgen slukkes!

*N.F.S. Grundtvig,  
Den danske Salmebog 99, vers 7 og 8*

### Tilgivelsens og troens glæde

Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet,  
og hvis synder er blevet skjult;  
lykkeligt det menneske,  
som Herren ikke tilregner skyld,  
og i hvis sind der ikke er svig.

..

Mange plager rammer den ugudelige,  
men den, der stoler på Herren,  
omgiver han med godhed.

Glæd jer over Herren, fryd jer, I retfærdige,  
alle I oprigtige skal juble!

*Salmernes Bog 32, vers 1-2 og vers 10-11*

### Glæden som livgiver

Glad hjerte giver godt helbred, modløshed  
udtørre knoglerne.

*Ordsprogenes Bog, kap. 17, vers 22*

### Den kristne glæde

Der skal meget til for at glæde os, englens  
bud i dag er ikke nok. Der skal meget mere  
til, og det viser hvor uglade vi er. For jo mere  
der skal til, desto fattigere er glæden. Og jo  
mindre der skal til, desto større er glæden.  
Den virkelige glæde behøver meget lidt for  
at glæde sig. Juleevangeliet er den store  
glæde. Jesu fødsels-glæde, det er glædens  
fødsel. Han glædede sig altid, også når der  
var mindst muligt at glæde sig over, også  
når livet var fuldt af elendighed og nød,  
også når han kun havde døden tilbage.  
Altid modtog han med glæde sit liv af Guds  
hånd – og gjorde dermed livet til glæde.

*K. Olesen-Larsen*

### Glæden er at være sig selv nærværende

Hvad er glæde, eller det at være glad? Det er  
i sandhed at være sig selv nærværende, men  
dette at være sig selv nærværende, det er dette  
"i dag", dette at være i dag, i sandhed at være i  
dag. Glæden er den nærværende tid, med hele  
eftertrykket på: den nærværende tid. Derfor er  
Gud salig, han som evigt siger: i dag, han som  
evigt og uendeligt er sig selv nærværende i at  
være i dag. Og derfor er liljen og fuglen glæ-  
den, fordi de ved tavshed og ubetinget lydig-  
hed ganske er sig selv nærværende i at være i  
dag... Du skal lære glæden af fuglen og liljen.  
Der hvor liljen og fuglen underviser i glæde,  
der er altid glæde.

*Søren Kierkegaard*

### Julens glædelige budskab

Englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg for-  
kynder jer en stor glæde, som skal være for hele  
folket: I dag er der født jer en frelser i Davids  
by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet,  
I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger  
i en krybbe." Og med ét var der sammen med  
englen en himmelsk hærskare, som lovpriste  
Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!  
Fred til mennesker med Guds velbehag!

*Lukasevangeliet kap. 2, vers 10-14*

### Glædens ubekymrethed

Det er ikke sorgen, der ødelægger glæden for os. Tværtimod oplever vi i sorgen, hvor meget vi  
burde have glædet os, før det var for sent, men dengang ødelagde bekymringen så meget for os –  
og det er altid bekymringen, der ødelægger glæden. Vi vil have garanti, før vi vil glæde os, vi vil  
have noget at holde os til, før vi vil håbe.

... Vi ved virkelig ikke, hvad vi skal stille op med den store glæde, den der får alle spørgsmål til at  
forstumme, den glæde som tror uden bevis, håber uden grund, som får os til at slippe os selv og  
vort uglade bekymrede jeg, fornægte os selv for glædens skyld, og hengive os til livet med vore  
medmennesker – af glæde.

*Johannes Møllehave*

# Vi beder om jeres støtte

Indbetalte skattekrone anvendes i et faldende omfang til varme hænder i den offentlige omsorg. Det reducerer den direkte omsorg for mennesker med behov for støtte. Sårbare mister flere og flere rettigheder og overlades til andre menneskers barmhjertighed. Det kan være nedværdigende. Velhavende betaler mindre i skat og får mere og mere til sig selv. Det kan fremme egoismen.

Denne udvikling sætter vi ikke pris på i Samvirkende Menighedsplejer. Rettigheder for mennesker, der har det svært, og en kollektiv ansvarlighed er det særkende, der har givet Danmark et verdenskendt ry for at være et land, hvor fælles ansvar og gode forhold for de sårbare var sat i højsædet. I SMP vil vi gerne kæmpe for, at den uheldige udvikling vendes: Vort område er barmhjertigheden menneske til menneske. Den må vi sætte ind med, når den kollektive ansvarlighed nu er sat på lavere blus.

Samtidig med det stigende behov for hjælp fra SMP nedsætter staten i disse år støtten til de velgørende organisationers arbejde, også til SMP, og overfører projektmidler til kommunerne, hvis vilkår bliver mere og mere ustabile. Der er et stadigt stigende behov for menighedsplejernes indsats, men staten giver SMP færre og færre midler at gøre godt med. Derfor må vi i højere grad rette appel til privatpersoner med

hjerter for at hjælpe.

Vi appellerer til jer, der har nok: Lad en del af midlerne tilfalde vort arbejde.

Når det offentlige nu skruer ned for bluset, står vi parat til at forøge vores ind-

*Det kan være hårdt som enlig mor at mangle penge i hverdagen.* Modelfoto:

Estrella I. Acosta

sats – som før i tiden. Støt arbejdet med et pænt beløb. Der er mulighed for, at I kan lade fra 1 – 15.600 skattefrie kroner tilfalde vort arbejde. Indbetal beløbet på 8075-2018699, og ring på 36466666 og oplys cpr.nr. Så indberetter vi jeres gave til SKAT.

Samvirkende Menighedsplejer støtter:

- Fattige med økonomisk hjælp i akut nød året rundt
- Fattige med julehjælp
- Fattige med konfirmations- og begravelseshjælp
- Ensomme ældre og yngre med besøg og netværk
- Sårbare børnefamilier med ferieophold og netværk
- Unge med samtale- og aktivitetsgrupper
- Unge med ferieophold
- Syge med nærvær og netværk
- Døende med vågetjeneste
- Syges og døendes pårørende med aflastning og netværk
- Sorgramte med samtalegrupper og netværk

SMP har mere end 100 års erfaring med støtte til sognenes hjælpearbejde og har ca. 520 af landets sogne som medlemmer. Væksten har været høj i de senere år. I København arbejder Samvirkende Menighedsplejer fra centralt hold med mange hjælpeopgaver – og er godt på vej med at vække gamle tiders diakonale sogneengagement til live igen. Hjælpen gives ud fra en kristen motivation, men den gælder alle: danskere og nydanskere, kristne og ikke-kristne.

Målet for det hele er, at tidligere tiders samfundsvilje til solidaritet og offentlig generøsitet over for de sårbare vender tilbage. Det ville glæde os, hvis færre havde behov for barmhjertighed. Men i krisetider er SMP parat til at yde barmhjertighed – uden at nedværdige nogen. Vi beder om jeres hjælp til vores indsats!





# Kurser 2018

## Første nyt fra Samvirkende

### Menighedsplejer – i stikord.

#### Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

##### Frivilligkursus:

##### Ledelse af frivillige i kirkeligt regi

Hvorledes lever frivilligkoordinatoren de kristne værdier ud - som tovholder og som rollemodel for de frivillige? Hovedindlæg ved Birgitte Viftrup Mortensen, Aalborg. Kurset afholdes d. 9. marts hos SMP i Valby og d. 16. marts i Randers (nærmere om sted og om tidspunkter på dagen følger).

##### Temakursus: "Når alle er forskellige, er ingen anderledes"

Kurset afholdes i Holstebro d. 15. maj kl. 9.00-16.30 (nærmere om kirke følger) og i Den gamle Latinskole, Domkirkepladsen 3, Haderslev, d. 1. oktober (nærmere om tid på dagen følger). Endelig afholdes kurset i Nørrevangskirken, Nørrevangstorvet 1-3, Slagelse, d. 22. september

##### Introkursus for nye menighedsplejer

Nyskabelse: et kursus særligt målrettet nye menighedsplejer, som deltager med rabat.

Kurset afholdes d. 27. februar i Vollsmose Kirke, Vollsmose Allé 8, Odense NØ.

##### Basiskursus for aflastere – et kursus, som SMP afholder hvert andet år, kommer igen i 2018

Kurset afholdes onsdag d. 31. oktober - fredag d. 2. november 2018 på Fjelsted Skov Kro, Fyn. Programmets indhold i korte træk: en hel dag om demens- og pårønderarbejdet, ½ dag om sorgstøtte/vågestøtte, ½ dag om den svære samtale og ½ dag om at være frivillig.

Se nærmere om disse og andre kurser i SMP's kursushæfte, der udkommer i januar 2018.

## Boganmeldelse:



### Diakoni

### for novicer og nørder

af Conny Hjelm

Næstekærlighed som fag:


At praktisere diakoni er at praktisere næstekærlighed, men hvordan kommer det til udtryk som faglighed i dagens Danmark? Dette er et af de spørgsmål, hvis svar Conny Hjelm fra Filadelfia Uddannelse giver sit bud på i sin nye bog Diakoni for novicer og nørder. Ved at sætte fokus på diakoniens faglighed lægger hun en ny og relevant vinkel på emnet og henvender sig såvel til dem, der aldrig har stiftet bekendtskab

med diakoni før, som til dem, der har erfaring med diakoni i større eller mindre grad.

Bogen er opdelt i to sektioner – én for novicer og én for nørder.

Udgivet af Skriveforlaget Allerød d. 1. november 2017, pris 99.95 kr.

# Samvirkende Menighedspleje

Gældende fra 1. januar 2018	Enkeltpastorats <b>menighedspleje</b> med medlemsaftale	Enkeltpastorats <b>menighedsråd</b> med samarbejdsaftale	Flerpastoraters <b>fælles menighedspleje</b> med medlemsaftale	Flerpastoraters <b>menighedsråd</b> med <b>fælles</b> samarbejdsaftale
<b>Medlemskontingent</b> (Prisstigning på 100 kr. i forhold til 2014-2017)	1.100 kr. pr. år	1.500 kr. pr. år	1.100 kr. pr. år for første pastorat + 300 kr. pr. ekstra pastorat	1.500 kr. pr. år for første pastorat + 300 kr. pr. ekstra pastorat
<b>Kontingent til SMP ved dobbelt medlemskab. Giver samme rettigheder som aftale med enkeltpastoratets menighedspleje eller menighedsråd</b>	500 kr., hvis menighedsplejen samtidig er medlem af en fælles menighedspleje for flere pastorer	500 kr., hvis menighedsrådet samtidig er inddraget i en fælles samarbejdsaftale omfattende flere pastorer	 <p>Dette giver ret til at få hjælp fra SMP i sit eget pastorat sammen med de fordele, man har som medlem af den fælles menighedspleje.</p>	
<b>Deltagelse ved SMP's årsmøde, med stemmeret</b>	2 repræsentanter, 1 stemme	2 repræsentanter, 1 stemme		
<b>Modtagelse af bladet Sammen, 4 numre pr. år</b>	Formanden gratis, øvrige ved personligt medlemskab (300 kr.) eller ved abonnement (200 kr.)	Formanden gratis, øvrige ved personligt medlemskab (300 kr.) eller ved abonnement (200 kr.)	Formanden gratis, øvrige ved personligt medlemskab (300 kr.) eller ved abonnement (200 kr.)	Formanden gratis, øvrige ved personligt medlemskab (300 kr.) eller ved abonnement (200 kr.)
Alle Danmarks præster, kirke- og kulturmedarbejdere og kirkekontorer modtager bladet gratis, derudover sendes bladet gratis til bidragydere, beboere på SMP-botilbud, butikker i Kirkens Genbrug samt personer med en særlig relation til SMP.				
<b>Skattefrihed for enkeltpersoner ved gaver til sognet via SMP eller til SMP</b>	Ja (25 kr. i gebyr til SMP pr. ekspedition)	Nej	Ja (25 kr. i gebyr til SMP pr. ekspedition)	Nej
<b>Ulykkes- og ansvarsforsikring af frivillige i forskellige lokale tjenester</b>	4 frivillige forsikret som del af kontingentet, dertil 27 kr. pr. forsikret frivillig	4 frivillige forsikret som del af kontingentet, dertil 27 kr. pr. forsikret frivillig	8 frivillige forsikret som del af kontingentet, dertil 27 kr. pr. forsikret frivillig	8 frivillige forsikret som del af kontingentet, dertil 27 kr. pr. forsikret frivillig
<b>Tilskud til julehjælp i pastoratet</b>	Af legatmidler samt af donerede midler gives tilskud på 500 kr. pr. familie og 100 kr. pr. barn			

# ers medlemsvilkår og -tilbud

Gældende fra 1. januar 2018	Enkeltpasto- ratets <b>menig- hedspleje</b> med med- lemsaftale	Enkeltpasto- ratets <b>menig- hedsråd</b> med samarbejds- aftale	Flerpastora- ters <b>fælles menigheds- pleje</b> med medlems- aftale	Flerpasto- raters <b>menig- hedsråd</b> med <b>fælles</b> samarbejds- aftale
<b>Deltagelse med et mindre lokalt bidrag i SMP's tilbud Folkekir- kens Feriehjælp (forud- sat bevilling)</b>	Ja, med 6 familier og 2 frivillige. Ændringer kan forekomme.		I tilfælde af meget store menighedsplejer kan der deltage flere. Ændringer kan forekomme.	
<b>Kortvarig telefon- rådgivning fra SMP</b>	Gratis			
<b>Rabat ved SMP's konsulentrådgivning for medlemssognene (bestyrelser, menig- hedsråd)</b>	Pris 500 kr. for 1. time, derefter 250 kr. Kun momsfrigtagelse for medlemmer.		Pris 500 kr. for 1. time, derefter 250 kr. Kun momsfrigtagelse for medlemmer. Gælder dog kun i den fælles menighedsplejes anliggender.	
Til sammenligning betaler ikke-medlemmer for konsulentrådgivning 750 kr. for 1. time, derefter 375 kr. pr. time + moms.				
<b>Rabat ved kurser, undervisning eller fore- drag fra SMP for medlemssognene</b>	Pris 2.000 kr. for 1. time, derefter 750 kr. pr. time. Kun momsfrigtagelse for medlem- mer.		Pris 2.000 kr. for 1. time, derefter 750 kr. pr. time. Kun momsfrigtagelse for medlem- mer. Gælder dog kun den fæl- les menighedsplejes anliggender.	
Til sammenligning betaler ikke-medlemmer for foredrag og undervisning fra SMP 3.000 kr. for 1. time, derefter 1.250 kr. pr. time + moms.				
<b>Rabat ved medlemmer- nes deltagelse i SMP's kurser og eksternt finansierede projekter</b>	Typisk rabat på ca. 20 % ved kurser og deltagelse i projekter med lav eller ingen betaling.		Do., gælder dog kun i den fælles menighedsplejes anlig- gender.	
<b>Personligt støttemedlemskab pris 300 kr. pr. år</b>	Enhver interesseret enkeltperson kan tegne støttemedlem- skab af SMP for 300 kr. årligt. Støttemedlemmer modtager bladet Sammen, inviteres til årsmøde (uden stemmeret) og kan deltage i møder og kurser med rabat.			
<b>Butikker under Kirkens Genbrug</b>	Oprettelse af en ny Kirkens Genbrug, der giver min. 25 % af overskuddet til det lokale diakonale arbejde, forudsætter oprettelse af en menighedspleje. Butikkerne har rettighed som sogne med medlems- eller samarbejdsaftale i forhold til stemmeret og deltagelse ved SMP's årsmøde.			
Honorar for rådgivning og kurser tillægges transportudgifter (statens høje takst ved bilkørsel).				

# Det nære samvær og hjælpen til de fattige

År for år er julen kommet til at koste flere og flere penge. Det er særligt børnenes forventninger til julen, som vi voksne gør alt for at indfri. Og har man ikke lige pengene nu, kan man da låne dem. På den måde vælger vi ofte at udtrykke vores kærlighed til børn og børnebørn.

Kærlighed kan også udtrykkes på en anden måde. Kærlighed er også at være sammen med hinanden. Ikke kun i julen, men alle dage i året har vi behov for at opleve, at vi er mennesker. Men vi får også en velsignelse ved at give andre den samme oplevelse. Et samvær med familien i gode som mindre gode dage, i afslappede dage som i hektiske. Dage i krise koster omsorg og medleven og menneskeligt overskud til at vise medfølelse. I vores hengiven til hinandens samvær accepterer vi hinanden som dem, vi er.

Netop til os, sådan som vi er, gav Gud os det dyrebareste, han havde, sin egen Søn. Det er hans kærlighedserklæring til sin skabning. Forkyndt af englen julenat: "Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren". Gud ville netop give os ham. Kærligheden kan ikke påtvinges, kun modtages. Gud vil også være sammen med os. Derfor blev han menneske. Det er det, vi fejrer i julen.

I stedet for bare at give alt for store og dyre gaver til vore børn og børnebørn, kan vi også give et bidrag til andre udover jorden, der lider stor økonomisk nød. Ja, selv her i det rige Danmark er der faktisk et stort antal mennesker, der nu har livsvilkår, der er under EU's definition på fattigdom. Gennem de velgørende organisationers indsats kan der sendes midler, der kan være med til at lindre nøden for de fattige også inden for landets grænser. De har også behov for at opleve en samhørighed med andre mennesker.

*Uffe Grøn bæk Laugesen*

## Samvirkende Menighedsplejer

Valby Tingsted 7, 2500 Valby. Tlf. 36 46 66 66 Fax. 36 13 06 20,  
[www.menighedsplejer.dk](http://www.menighedsplejer.dk)  
Giro nr. 9541 - 7001797, Sydbank reg. nr. 8075, kontonr. 2018699

### Redaktion:

Generalsekretær Kirsten R. Laursen (ansv.)  
Bjørn Andersen (lay-out)

Tryk BORDING A/S

ISSN - Nr.: 1396 - 88803

